

Diepenbeek en haar filosofen



Een ode aan hen die op de een of andere manier anders zijn.
Allen hebben ze hun eigen charme,
hun eigen verhaal, hun eigen leven:

Door van Sooi
Vader Abraham
Voetske
Gust Magdeleyns
Kamiel de Smeed
Kamiel van Pieke Djang
Lom van Tivoli
Bertha van Paul Hermans
Maria Steegmans
Sooi van de Vink
Suske Jacobs
Jos Pieters

Een draad vinden in hun verhaal zal moeilijk zijn
Van godsdienst naar politiek, van een goede borrel naar seks, ... van de klassieke lach naar de even
klassieke traan.

Uitgegeven door de Culturele Centrale Diepenbeek in 1987

Dit boek is niet meer verkrijgbaar maar wel ter inzage bij de Heemkundige Kring